

Σ.Ε.Κ.Α.Π.Ε.

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Απόφ. Πρωτοδικείου Αθηνών 7612/30-12-2002 Αριθμός 721751/03 (ΑΦΜ:999626549 ΔΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ)

Έδρα: 1^ο χλμ. Λεωφ. Μαραθώνος, 190 09 Πικέρμι Τηλ.: 210.66.03.000 Φαξ:210.66.03.301

Πικέρμι, 17 Ιουλίου 2014

Αρ. Πρωτ. 280

ΟΜΟΦΩΝΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΣΕΚΑΠΕ

Για μια ακόμα φορά ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον αιφνιδιασμό της Διοίκησης Κουρνιώτη, η οποία αντί να αντιμετωπίσει τα τεράστια προβλήματα που προκύπτουν από την εφαρμογή του ενιαίου μισθολογίου και του συνεπαγόμενου νομικού πλαισίου που στραγγαλίζει έναν υγιή φορέα, ΕΠΙΛΕΓΕΙ να επιτεθεί εκ νέου στους εργαζόμενους και να δημιουργήσει κι άλλα, νέα προβλήματα.

5 μήνες μετά την ανάληψη των καθηκόντων της, η Διοίκηση του Κέντρου με τις πρόχειρες και απροετοίμαστες επιλογές της μετατρέπει έναν αυτοχρηματοδοτούμενο φορέα με θετική συνεισφορά στην εθνική οικονομία σε έναν φορέα που για να ζήσει χρειάζεται περισσότερο δημόσιο χρήμα.

Και σαν μην φτάνει αυτό όπως έχουμε πληροφορηθεί εξετάζεται η επίσημη και οριστική καταγραφή στον ισολογισμό του Κέντρου για το 2013 (που θα έπρεπε να έχει ήδη υπογραφεί) ως «απαίτηση» από τους εργαζόμενους, το «χρέος» που προκύπτει από την αναδρομική μείωση της μισθοδοσίας μας λόγω εφαρμογής του ενιαίου μισθολογίου από 1-1-2013. Δηλαδή, «χρέος» πολλών χιλιάδων ευρώ για κάθε εργαζόμενο.

Η μονομερής αυτή ενέργεια, παρά τις περί του αντιθέτου διαβεβαιώσεις της Διοίκησης και χωρίς να έχει προηγηθεί ένας διάλογος με το σωματείο για την εξεύρεση μιας ικανοποιητικής λύσης σχετικά με τα αναδρομικά (τα οποία και δεν αναγνωρίζουμε), σημαίνει τη δεύτερη μέσα σε τρεις μήνες βάναυση επίθεση στο μισθό μας και τη ζωή μας.

Ταυτόχρονα η επιλογή αυτή, που δεν είναι μονόδρομος, βάζει το Κέντρο σε περιπέτειες. Η Διοίκηση απροετοίμαστη ως συνήθως, αδυνατεί να απαντήσει πως θα αντιμετωπίσει τα προβλήματα που θα προκύψουν από την αποτύπωση των «υποχρεώσεων» του Κέντρου προς τρίτους (συσχέτιση των αναδρομικών με τα ευρωπαϊκά έργα, ιδιωτικά συμφωνητικά, ταξίδια, υποαπορρόφηση στα συνεχιζόμενα έργα κ.τ.λ.) και τον τρόπο επιστροφής αυτών των χρημάτων.

Οι εργαζόμενοι του Κέντρου:

Απαιτούμε να σταματήσει κάθε ενέργεια που εγκυμονεί τεράστιους κινδύνους για τη βιωσιμότητα μας.

Δηλώνουμε ότι θα πράξουμε τα αυτονόητα με κάθε πρόσφορο μέσο δηλαδή, **δεν θα επιτρέψουμε** στη σημερινή Διοίκηση να κλείσει το Κέντρο.

