



ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Απόφ. Πρωτοδικείου Αθηνών 7612/30-12-2002 Αριθμός 721751/03 (ΑΦΜ:999626549 ΔΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ)

Έδρα: 19^οχλμ. Λεωφ. Μαραθώνος, 190 09 Πικέρμι Τηλ.: 210.66.03.300, 6982.483.916, 6932.011.416

Πικέρμι, 17 Μαΐου 2023

Αρ. Πρωτ.: 673

ΠΩΣ ΝΑ ΑΠΑΞΙΩΣΕΤΕ ΕΝΑΝ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΑΜΕΙΛΙΚΤΟΣ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΠΕ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ

Η Διοίκηση του ΚΑΠΕ, από την ανάληψη των καθηκόντων της μέχρι σήμερα, έχει επιδοθεί σε έναν αγώνα κατά του ΚΑΠΕ και των εργαζομένων σε αυτό. Λειτουργώντας με απόλυτη αδιαφάνεια και ενάντια σε κάθε αρχή δημοκρατικής διοίκησης, υπονομεύει την εύρυθμη λειτουργία του Κέντρου, δυσχεραίνει ποικιλοτρόπως την εκτέλεση του έργου του και υποσκάπτει συνεχώς την εργασιακή ειρήνη. Χαρακτηριστικό της κατάστασης που επικρατεί είναι το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια αποχώρησαν από το ΚΑΠΕ περισσότεροι από 40 εργαζόμενοι.

Η Διοίκηση του Προέδρου Σπύρου Οικονόμου και του Γενικού Διευθυντή Λάμπρου Πυργιώτη, μη αντιλαμβανόμενη πως τοποθετήθηκε να διοικήσει ένα σύγχρονο, αυτοχρηματοδοτούμενο ερευνητικό φορέα με αριστεία και υψηλού επιστημονικού επιπέδου δυναμικό, επιχειρεί να το μετατρέψει σε απαρχαιωμένο δημόσιο του προηγούμενου αιώνα, με συγκεντρωτική και γραφειοκρατική δομή. Όλες οι μέχρι σήμερα ενέργειες και αποφάσεις της είναι ενδεικτικές του ύψους και του ήθους με το οποίο ασκεί την εξουσία της:

- Απαξιώνει Διευθυντές και Τμηματάρχες και αμφισβητεί την ισχύουσα οργανωτική δομή, η οποία εφαρμόζεται για 22 χρόνια. Αμφισβήτηση που έχει ως αποτέλεσμα να απειλούνται προϊστάμενοι Διευθύνσεων και Τμημάτων με καταλογισμό δεκάδων χιλιάδων ευρώ έκαστος, ως «αχρεωστήτως καταβληθέντα», λόγω των επιδομάτων που ελάμβαναν όλα αυτά τα προηγούμενα χρόνια.
- Εμπλέκεται σε συνεχείς δικαστικές διαμάχες με τους εργαζομένους, αρνούμενη να εφαρμόσει τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις.
- Αρνείται τη συμμετοχή των εκπροσώπων των εργαζομένων, αλλά και των διευθυντικών στελεχών και της νομικής συμβούλου στις συνεδριάσεις του ΔΣ, σε πλήρη αντίθεση με τις προηγούμενες διοικήσεις.
- Δεν απορρίπτει απλώς τη συμμετοχή και τη συνεργασία των εργαζομένων για τη διαμόρφωση ενός νέου οργανογράμματος του Κέντρου, αλλά αρνείται ακόμα και να τους ενημερώσει γι' αυτό.
- Λειτουργεί με πλήρη αδιαφάνεια, αναγκάζοντας τους εργαζομένους να προσφεύγουν σε εισαγγελικές παραγγελίες για να λάβουν έγγραφα και αποφάσεις που τους αφορούν, τις οποίες και αυτές αγνοεί συστηματικά.
- Τοποθετεί σε νευραλγικές θέσεις του ΚΑΠΕ είτε άτομα που δεν κατέχουν τα αναγκαία προσόντα είτε άτομα των οποίων αμφισβητείται η νομιμότητα της τοποθέτησης, με ολέθρια αποτελέσματα για τη λειτουργία του Κέντρου.

- Μοιράζει αφειδώς εξωτερικές αναθέσεις, θεσπίζει αναχρονιστικές και γραφειοκρατικές διαδικασίες και προστρέχει συνεχώς σε «κατά παραγγελία» νομικές γνωμοδοτήσεις.
- Προχωρά στην προμήθεια οικονομικού –πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης, χωρίς κανένα προηγούμενο επιχειρησιακό σχεδιασμό, με αποτέλεσμα το επιλεχθέν σύστημα να μην ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις λειτουργίας και διαχείρισης των έργων του εκτελεί το Κέντρο.

Και σαν να μην έφθναν όλα αυτά, η απερχόμενη διοίκηση του ΚΑΠΕ (σε ένα μήνα λήγει η θητεία της), μεσοσύσης της προεκλογικής περιόδου, προχώρησε σε ένα ακόμη ατόπημα. Προκειμένου να επιδείξει «έργο», μετά από τρία χρόνια αδράνειας και κωλυσιεργίας, αντί για οργανόγραμμα παραδίδει ένα πόνημα καθαρά τιμωρητικού χαρακτήρα, που βαφτίζει «Κανονισμό Λειτουργίας». Είναι ενδεικτικό ότι οι μισές σελίδες του αφορούν πειθαρχικές ποινές (με παράνομες διατάξεις), ενώ με το υπόλοιπο προσπαθεί να μετατρέψει τους εργαζομένους σε προσωπικό γενικών καθηκόντων όπου η εργασία τους, η θέση τους και τα καθήκοντα τους θα καθορίζονται με μονομερείς αποφάσεις της διοίκησης, χωρίς καμία διαφανή και αξιολογική διαδικασία. Πρόκειται στην ουσία για έναν «κανονισμό εργασίας», τον οποίο θέσπισαν «εν κρυπτώ και παραβύστω» χωρίς καμία προηγούμενη διαβούλευση, και ο οποίος παραβιάζει κατάφωρα την ισχύουσα νομοθεσία καταστρατηγώντας τα εργασιακά δικαιώματα του προσωπικού, ενώ με τις προβλέψεις και τις παραλείψεις του δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία του ΚΑΠΕ (απουσία πρόβλεψης για σύναψη Συμβάσεων Έργου).

Με ποια σκοπιμότητα και ικανοποιώντας ποιες επιθυμίες συνυπέγραψαν αυτό το μάρφωμα οι αρμόδιοι Υπουργοί Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Σκρέκας και Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας (και μάλιστα μετά τη διάλυση της Βουλής λόγω εκλογών);

Έτσι εκφράζεται η δηλωμένη εκτίμηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του επιτελείου του, για τον ένα και μοναδικό φορέα της χώρας μας, αρμόδιο για τις Ανανεώσιμες Πηγές και την Εξοικονόμηση Ενέργειας;

Για το Δ.Σ.

Σολωμός Κωνσταντίνος
Πρόεδρος



Σούρα Ουρανία
Γενική Γραμματέας