

Σ.Ε.Κ.Α.Π.Ε.

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

19^ο χλμ. Λεωφ. Μαραθώνος, 190 09 Πικέρμι Τηλ.: 210-6603325, 210-6603279

Πικέρμι, 30 Οκτωβρίου 2013

Αρ. πρωτ. 249

Προς:

κ. Χρ. Σταϊκούρα,

Αν. Υπουργό Οικονομικών

Κύριε Υπουργέ,

Το τελευταίο διάστημα παρατηρούμε ένα «μπαράζ» δημοσιευμάτων που αναφέρονται σε εντολή σας για διενέργεια ελέγχων σε «150 φορείς του Δημοσίου για τους οποίους υπάρχουν ενδείξεις κατασπατάλησης του δημοσίου χρήματος...» στους οποίους συμπεριλαμβάνεται και το ΚΑΠΕ.

Επειδή είναι πιθανόν και εσείς ο ίδιος να μη γνωρίζετε τα πραγματικά δεδομένα, θέλουμε να σας ενημερώσουμε για τα εξής:

Το ΚΑΠΕ είναι ΝΠΙΔ που ιδρύθηκε το 1987 με σκοπό την προώθηση των Ανανεώσιμων Πηγών και της Εξοικονόμησης Ενέργειας, έχει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και ουσιαστικά λειτουργεί με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια, αποτελώντας έναν «πρότυπο αυτοχρηματοδοτούμενο φορέα» όπως έχει χαρακτηριστεί από τον Υπ. ΠΕΚΑ κ. Μανιάτη στη Βουλή (πρακτικά συνεδρίασης της Βουλής 18/7/2011). Κατά τα 26 έτη της λειτουργίας του, το ΚΑΠΕ έχει αναδειχθεί σε πρότυπο αριστείας και έχει αναδείξει κορυφαίους επιστήμονες που αναγνωρίζονται διεθνώς για την ερευνητική και επιστημονική τους προσφορά στον κλάδο των Α.Π.Ε. Παράλληλα, έχει στηρίξει με γνώση και εξειδίκευση την ανάπτυξη της αγοράς Α.Π.Ε. και εξοικονόμησης ενέργειας στην Ελλάδα.

Το προσωπικό του απασχολείται και αμείβεται, από τα έργα που αναλαμβάνει με διαγωνιστικές, κυρίως, διαδικασίες και τα έξοδα του προκύπτουν αποκλειστικά από τις ανάγκες υλοποίησής τους. **Το ΚΑΠΕ δεν χρηματοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό για τη μισθοδοσία του.** Η οποιαδήποτε πιθανή μείωση της δαπάνης αυτής όχι μόνο δεν θα αποφέρει ούτε ένα ευρώ εξοικονόμησης στον

κρατικό προϋπολογισμό, αλλά θα δημιουργήσει μεγαλύτερα προβλήματα. Εξηγούμε:

- Η μείωση της μισθοδοσίας στα συμβολαιοποιημένα έργα πρακτικά σημαίνει μειωμένα έσοδα όχι μόνο για την μισθοδοσία αλλά και για τα λειτουργικά έξοδα (overheads) του Κέντρου, διότι αυτές οι δαπάνες στα έργα μας συνδέονται άμεσα. Αυτό σημαίνει επιστροφή σημαντικών πόρων κρίσιμων για την βιωσιμότητα του κέντρου, πολλαπλάσιων των όποιων μειώσεων και αποκλειστικά δεσμευμένων για την υλοποίηση των έργων. Να σημειώσουμε ότι ήδη αντίστοιχα προβλήματα μικρότερης κλίμακας δημιουργήθηκαν από τις μειώσεις στη μισθοδοσία που προέβλεπαν οι νόμοι 3832/2010 και 3845/2010.
- Σήμερα δεν υπάρχει πλέον καμία δυνατότητα επιστροφής στην Ε.Ε., οποιουδήποτε ποσού από ιδίους πόρους, συνεπώς το κόστος θα πρέπει να καλυφθεί από το υπουργείο σας, προκειμένου το ΚΑΠΕ να μην οδηγηθεί σε «πτώχευση».
- Επιπλέον η υπαγωγή μας στις διατάξεις των Ν. 4024/11 και Ν.4093/12 θα επιφέρει αδυναμία στην υλοποίηση συμβατικών υποχρεώσεων των έργων μας (διοικητικές, δαπάνες, προμήθειες, ταξίδια κλπ), δεδομένου ότι οι προβλεπόμενες από αυτούς διαδικασίες δε συνάδουν με τα οριζόμενα στον κανονισμό λειτουργίας του Κέντρου.

Διαβάζοντας τις στοχεύσεις του υπουργείου σας για εξοικονόμηση πόρων από την εφαρμογή του ενιαίου μισθολογίου επιζητούμε τον οποιονδήποτε έλεγχο ώστε να αποδειχτεί ότι όχι μόνο δεν θα εξοικονομηθεί ένα ευρώ από τη μείωση της μισθοδοσίας μας αλλά τουναντίον θα στερήσει άμεσα και έμμεσα έσοδα από την Ελληνική οικονομία. Θα μπορούσαμε να πούμε σχηματικά, ότι με τέτοιου είδους παρεμβάσεις επιδιώκεται η «κρατικοποίησή» του Κέντρου μας χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι προαναφερόμενες αρνητικές επιπτώσεις.

Εν κατακλείδι, στην περίπτωση του ΚΑΠΕ, η εμμονή στην οριζόντια περικοπή μισθών δεν αποσκοπεί σε κανέναν εξορθολογισμό δαπανών, αντίθετα προαναγγέλλει άλλον έναν ξαφνικό θάνατο ενός υγιούς φορέα, με σημαντική κοινωνική και επιστημονική αποστολή.

Θα θέλαμε όλα τα παραπάνω να τα συζητήσουμε διεξοδικά και τεκμηριωμένα σε μια συνάντηση μαζί σας.

Για το Δ.Σ. του ΣΕΚΑΠΕ

Μ. Δαμασιώτης

Πρόεδρος

Δ. Παπαβασιλείου

Γεν. Γραμματέας