

καθε εργαζομενο ποσό 10.000 ευρώ

επιφάνεια το τελευταίο διάστημα, προκαλώντας στις τάξεις τους μεγάλη αναστάτωση. Για την επίλυσή του έφτασαν στο σημείο να στείλουν επιστολή προς τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ενώ επιρρίπτουν ευθύνες τόσο στη διοίκηση του ΚΑΠΕ όσο και στην πυγεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Το 2013, λόγω μνημονιακών απαιτήσεων του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας παρά το γεγονός ότι αποτελεί αυτοχρηματοδοτούμενο, αυτοδιοίκητο οργανισμό με έσοδα τα οποία πρόερχονται κατά 90% από τα ευρωπαϊκά και διεθνή ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράμματα και μόνο κατά 10% από κρατική χρηματοδότηση, υποχρεώθηκε να υπαχθεί στις ρυθμίσεις του στενού δημόσιου τομέα και να εντάξει το προσωπικό του στις διατάξεις του ενιαίου μισθολογίου. Παρά την αντίθετη άποψη της τότε διοίκησης και των εργαζομένων, η απόφαση επικυρώθηκε το 2014 και μάλιστα είχε αναδρομική ισχύ. Η συνέπεια ήταν καθένας από αυτούς να χρωστά πλέον περίπου 10.000 ευρώ για ένα διάσπορια 15 μηνών, τα οποία ποτέ δεν αναζητήθηκαν. Ομως, το ποσό κάθε χρόνο σγγράφεται στον ισολογισμό του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι αρκετοί εκ των εργαζομένων οι οποίοι καλούνται να επιστρέψουν τα χρήματα είτε έχουν συνταξιοδοτηθεί είτε έχουν αποβιώσει.

Το πλέον παράλογο είναι ότι ακόμη και αυτοί που επιστρέψουν τα χρήματα, και μάλιστα σε μία περίοδο αυξημένων αναγκών για όλα τα νοικοκυριά λόγω των διαρκών ανατιμήσεων σε φυσικά αγαθά, αυτά δεν θα κατευθυνθούν στη «ταμεία» του ΚΑΠΕ, αλλά θα πρέπει να επιστραφούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σε όλους διεθνείς οργανισμούς, οι οποίοι χρηματοδοτούν κατά ένα ποσοστό που αγγίζει τα 90% τα ερευνητικά προγράμματα του Κέντρου και τη μισθοδοσία των εργαζομένων. Ωστόσο, ακόμη και αν αποφασιστεί κάπι τέτοιο, αυτό είναι και πρακτικά ανέφικτο να γίνει, καθώς τα διεθνή ερευνητικά προγράμματα έχουν κλείσει τους ισολογισμούς τους, αφού κάποια από αυτά ξεκίνησαν το 2013. Παρ' όλα αυτά, η πα-

ρούσα διοίκηση του Κέντρου έχει κινήσει το τελευταίο χρόνο τις διαδικασίες αναζήτησης των ποσών αυτών, παρά την αντίθετη γνωμοδότηση της νομικής του υπηρεσίας. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο οι εργαζόμενοι της ζητούν, πριν προχωρήσει στην πράξη αυτή, να απευθύνεται ερώτημα στα αρμόδια όργανα (Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, Ελεγκτικό Συνέδριο), ώστε να αποφευχθεί τυχόν άσκοπη ταλαιπωρία και αναστάτωση, καθώς λόγω της παρέλευσης πενταετίας υπάρχει οιβαρή πθανότητα οι απαγόρευσης να έχουν παραγραφεί.

Τι είναι το ΚΑΠΕ

Το ΚΑΠΕ ιδρύθηκε τον Σεπτέμβριο του 1987 και είναι ο εθνικός φορέας για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), την Ορθολογική Χρήση Ενέργειας (ΟΧΕ) και την Εξοικονόμηση Ενέργειας (ΕΞΕ). Από το 1992 στεγάζεται σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, στο Πικέρμι Αττικής. Εκτός από τους κύριους χώρους εργασί-

τρων, διαθέτει καὶ πε-
μπαίθεσι σξειδυκαν.

κάτιορος, εξειδικευμένα αφράσια φιλανεργεία
κώντεχνολογιών, μπλανουργείο, αίθουσες συ-
νεδριάσεων, βιβλιοθήκη και σημαντική υπολο-
γιστική υποδομή.